

1. De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wacht,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Bethlehem gingen:
't liep tegen het nieuwe jaar.

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen;
een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneên:
toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het kindeke teer;
zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.

3. Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd':
de goede Sint Jozef, hij streefde
het Kindje der mensen geneugt':
de herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d'engelenschaar
wij kunnen van 't kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.

Wij komen tezamen.

1. Wij komen tezamen onder 't sterreblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen d'eng'lenkoren,

Refrein :

Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus,
Dominum.

2. Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen,

Refrein :

3. Ook wij uitverkoren mogen U begroeten,
en kussen Uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven,

Er is een kindeke geboren

1. Er is een Kindeke geboren op d'aard (2x)
't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)
2. 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x)
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x)
3. Er is een Kindeke geboren in 't strooi (2x)
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi (2x)
4. 't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)
En 't wenst ons allen een zalig nieuw jaar ! (2x)

Midden in de winternacht

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons 't heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom horen: Christus is geboren.

2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom ho-ren: Christus is geboren.

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom ho-ren: Christus is geboren.

4. Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim, bam, Laat de trom, rom, bom, kere om, kere om,
laat de bel-trom horen: Christus is geboren.

NU ZIJT WELLEKOME.

Nu zijt welkome, Jesu lieve Heer.
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrie eleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op den heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D'herders op den velde hoorden een nieuw lied
(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet).
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar
Beth'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar:
Kyrieleis.

D'heilige drie koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onzen Heren met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud
t'ere van den Kinde, dat alle dingen behoudt:
Kyrieleis.

Het lied "eer zij God"

1. Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria, in ex-cel-sis Deo. Gloria, in ex-cel-sis Deo.
2. Eer zij God die onze Vader, en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is.
Gloria, in ex-cel-sis Deo. Gloria, in ex-cel-sis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen, peis en vreê, kyrieleis.
Gloria, in ex-cel-sis Deo. Gloria, in ex-cel-sis Deo.